

FOTOGRAFIEREIS NAAR FINLAND: VEELVRAAT, BRUINE BEER EN WOLF

6 dagen | 06 sep 2019 - 11 sep 2019

 Fotografie  Groepsreizen  Zoogdierenreizen  Wildlifereizen  Schuilhutreizen

Herfst in Finland: één groot zoogdierenspektakel. Wie in de herfstperiode naar Scandinavië reist, maakt kans op een ontmoeting met tot de verbeelding sprekende zoogdieren. Eén van Europa's laatste wildernissen, waar bruine beren, veelvraten en wolven nog een toevlucht nemen. We wachten hen op in de taiga in onze speciaal daarvoor gebouwde schuilhutten en rekenen op mooie passages en spectaculaire ontmoetingen!

→ VOOR DEZE REIS ZIJN WE ZOWEL OP ZOEK NAAR EEN MANNELIJKE ALS EEN VROUWELIJKE DEELNEMER DIE EEN KAMER WENST TE DELEN MET EEN MEDEDEELNEMER VAN HETZELFDE GESLACHT.

Topnatuur in Finland: ongerept en uitgestrekt

We kijken op deze fotografiereis vooral uit naar enkele iconische carnivoren: **beer, wolf en veelvraat**. Intussen spotten we hier ook heel wat andere interessante bewoners en landschappen en genieten we van een gezellig samenzijn in een gemoedelijke sfeer.

In centraal Finland, vlakbij de grens met Rusland, gaan we op zoek naar de mysterieuze **veelvraat** en imposante **beren**. Met wat geluk kunnen we ook een glimp opvangen van een **wolf**. Tot enkele jaren geleden had je – waar ook ter wereld – maar heel weinig kans om de combinatie van deze soorten te zien te krijgen, laat staan te fotograferen. Maar met de komst van deze comfortabele schuilhutten is daar sinds enkele jaren verandering in gekomen.

STARLING zou STARLING niet zijn, mocht de eerste rij in de hutten niet voor ons gereserveerd zijn! Duimen dus dat het licht en de dieren meewerken, zoals ze al enkele jaren op rij voor ons deden.

Bruine beren en veelvraten fotograferen vanuit fotohutten

Voor het fotograferen van bruine beren en veelvraten hebben we verschillende fotohutten ter beschikking. We kunnen kiezen uit meerdere achtergronden, telkens in een ander type terrein.

De professionele fotohutten zijn gebouwd voor telkens 2 fotografen en hebben een basiscomfort, zelfs om te slapen. Ze staan vlakbij de plekken waar de beren rondhangen, dus lichte telelenzen volstaan al om beren te fotograferen. Hoe lichtsterker je lens, hoe beter je resultaat. Een lens met opening f2.8 is hiervoor natuurlijk beter dan eentje met opening f4.0.

We verblijven de ganse nacht in de hut om makkelijk gebruik te kunnen maken van het laatste avond- en het eerste ochtendlicht. In de comfortabele hutten liggen slaapzakken waar je gekleed inkruipt en tijdens donkere nachten een dutje kan doen. Op een herfstige ochtend midden in de

taiga ontwaken: het is een belevenis op zich!

's Morgens komt de zon op rond zes uur. Dan hebben we nog goed twee uur om te fotograferen. Vervolgens lopen we naar onze lodge (900 à 1200 meter over een goed pad) en schuiven we aan voor een uitgebreid ontbijt. Overdag kunnen we wat slaap inhalen in de wildernislodge, foto's bewerken of in de sauna gaan.

Zij die minder slaap nodig hebben, kunnen een wandeling maken of een nationaal park in de buurt bezoeken. Een vogelhut met voer staat vlakbij. Het is de uitverkoren plaats van de **eekhoorn** en soms komt de **drieteenspecht** of **taïgagaai** langs!

Om 15 uur zitten we in het restaurant van de lodge samen aan tafel voor een warme lunch/diner waarna we rond 16 uur alweer naar onze voordien gekozen schuilhut trekken. De avond valt rond 19.30 uur maar het fenomenale avondlicht en 'twilight' duurt nog enkele uurtjes.

De herfst, een uitgekiend moment voor de mooiste kleuren

Tijdens de lange zomerdagen (en heldere nachten) krijgt deze locatie de meeste bezoekers te verwerken. Met STARLING kiezen wij ervoor om het gebied enkele weken later te bezoeken, en daar zijn heel wat redenen voor:

- eindelijk die **mystieke herfst sfeer** op foto! In september zakt de temperatuur hier 's nachts vaak onder nul, en is de kans op een sfeervolle nevel het grootst.
- **herfstkleuren** zijn zoveel mooier! Het zomerse groen is vervangen door de typische herfstkleuren en maakt je foto warmer.
- tijdens de herfst is de kans dat je **berinnen mét jongen** kan fotograferen het grootst.
- in september arriveren de beren vroeger op de voederplaatsen, is de **voedselnijd het grootst** (net voor de winterrust) en is de kans om meerdere volwassen beren op één foto te zetten het grootst.
- alle beren zijn nu **dik en in topconditie**, hun vacht is nu het mooist.
- de kans is groter dat je in deze periode het **noorderlicht** ziet (en kan fotograferen).
- het is er rustiger, de meeste fotografen zijn al eerder op het jaar langsgeweest en we hebben een vrije keuze om de **beste hutten** te kiezen.

Wat maakt deze fotoreis naar Finland zo bijzonder?

- Je wacht vanuit schuilhutten veelvraten, beren en wolven op.
- Je slaapt op een brits (er zijn slaapzakken aanwezig) in een comfortabele schuilhut, zodat je zowel 's avonds als 's morgens de beste foto's kan nemen: een unieke ervaring.
- Je fotografeert in een prachtig herfstdecor met zacht licht.

Maak kennis met je reisbegeleider

Voor Rudi Debruyne is een fotografiereis naar Finland een hoogtepunt tijdens het jaar. Hij reisde al verschillende keren naar dit ongerepte gebied en keer op keer kwam hij vol verwondering terug naar huis. Perfecte zoogdierenfoto's en -waarnemingen, bijzondere vogels zoals taigagaai, goudvink en korhoen en bijzonder prachtige landschappen. Hij deelt dit fotografie-avontuur met plezier!

Is deze fotoreis naar Finland iets voor jou?

Je bent dol op natuur, liefst in haar puurste vorm. Voorkennis heb je niet nodig, nieuwsgierigheid des te meer.

Je hebt een gezonde basisconditie: we maken zeer toegankelijke excursies waarbij we weinig afstand afleggen.

Een stevige dosis geduld heb je wel absoluut nodig om lang stil te zitten in de schuilhutten.

Je maakt er geen punt van je dag- en nachtritme om te draaien.

Vereiste voorkennis

Geen

Veel

Comfort

Basis

Luxe

Conditie

Basis

Sportief



Fotografie-gehalte



Natuurgehalte

Ontdek het reisprogramma

06/09

Vertrekdag!

We vliegen van Brussel/Amsterdam via Helsinki naar Kajaani.

06/09 - 11/09

Fotografie vanuit hutten

- 5 nachten lang kan je kiezen uit verschillende hutten
- naast de veelvraat, beer en wolf kan je zeker ook landschappen en vogels fotograferen, of op macrofotografie inzetten

- begeleiding van topfotograaf Rudi Debruyne

11/09

Huiswaarts! Van Kajaani via Helsinki naar Brussel/Amsterdam

We vliegen terug naar huis met een rugzak vol prachtige herinneringen en kaartjes vol fantastische foto's.

We vliegen van Kajaani via Helsinki naar Brussel/Amsterdam.

Praktisch

Accommodatie

Tijdens deze fotoreis streven we naar optimaal comfort! Wanneer we de nacht in de hutten doorbrengen, kunnen we overdag comfortabel uitrusten in het basiskamp. Dit is van standaard/goede kwaliteit. Het is erg belangrijk om van dit comfort gebruik te maken om voldoende uit te rusten. Want 's avonds moeten we er weer tegenaan kunnen.

Klimaat en kledij

Het kan koud zijn 's nachts! Soms kan het al vriezen maar meestal schommelt de nachttemperatuur rond het vriespunt. Tijdens de dag klimt de thermometer niet hoger dan 15 °C. Neem dus vooral warme kledij mee. Vergeet je handschoenen niet en neem zeker ook waterdicht en warm schoeisel mee.

In de hutten liggen slaapzakken, zo'n slaapzak is ideaal om je warm te houden wanneer je stil zit tijdens je fotosessie. Trek dus je schoenen uit en een extra paar wollen sokken aan, kruip tot je middel in je slaapzak en fotografeer comfortabel de beertjes!

Natuurlijk neem je ook regenkledij mee, maar hieraan stellen we niet zo'n hoge eisen. De hutten zijn namelijk perfect wind- en waterdicht. Neem wel een regencover mee voor je lens. In de schuilhutten kijken we door spiegelglas, maar fotograferen we door een kous. Bij felle regen kan je lens nat worden.

Fotografie

Dit is een heel diverse trip met geweldige mogelijkheden op het vlak van natuur- en landschapsfotografie. De schuilhutten zijn gedroomde locaties om pareltjes op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarnaast begeleidt Rudi je bij het maken van prachtige landschapsbeelden, macrofoto's en foto's van vogels.

's Nachts spenderen we het grootste deel van de tijd in de schuilhutten. Deze zijn toegankelijk voor iedereen met een goede basisconditie. Er is een bed en een droog toilet, maar daar houdt het op. Slapen doe je vooral de dag nadien: overdag in het basiskamp, na het ontbijt. Het omwisselen van je dag- en nachtritme is hier absoluut de sleutel tot succes én comfort. Als je wil, kan je gerust eens een nacht in de hut overslaan.

Prijs

1845 euro (Prijs per persoon)

Reserveren vóór 1 mei 2019

Inbegrepen

- alle drinkwater
- alle maaltijden
- alle overnachtingen
- enthousiaste begeleiding door professionele STARLING-fotograaf
- internationale vliegtuigtickets en luchthaventaxen
- nationale vluchten en luchthaventaxen
- toegang tot schuilhutten/fotohutten
- verzekering garantiefonds

Niet inbegrepen

- alcoholische dranken en frisdranken
- fooien voor lokale medewerkers (horeca, hotels,...)
- persoonlijke uitgaven
- reisbijstandsverzekering en annulatieverzekering (kan je boeken via ons)